

## **Onze kerst gedachten voor 2021:**

*Ricky*

Kerst is voor mij gezellig met veel of met zijn twee  
mooie muziek of mooie programma's op de TV.  
Sluit gordijnen, deur en ramen zonder bling bling,  
gewoon warm eenvoudig en Samen

*Bettina*

Kerst is voor mij gevoel van verbinding  
met de fonkelende lichtjes erbij  
kom ik langzaam tot inkeer  
de muziek die ik hoor komt binnen  
als een echo van tranen  
weet jij mij te vinden  
en weet jij mij opnieuw te raken

*Ronald*

Kerst is voor mij de wansmaak  
familiebezoek staat al voor de deur  
"All you need" lijkt een verplichting  
twee dagen lang, vol tergend gezeur  
een wereld die in brand staat  
bestrijden armoede met een knipoog  
deze verlichtende dagen van het jaar  
halen kortstondig, suicide in mij omhoog

*Sebastiaan*

De kerst is voor mij  
een periode van bezinnen  
waarin ik opnieuw ga verzinnen  
hoe de verbinding aan te gaan.  
hoe maak ik mij vrij  
uit deze egocentrische tijden?  
ik weet het, ik ga weer paardrijden!  
dát biedt ultieme vrijheidswaan.

*Lisa Klinkenberg*

Kerst is voor mij,  
Bij twee schoonzussen op visite,  
Maar nooit samen, zij aan zij,  
Want hun relatie is inmiddels een mythe.  
Gelukkig is er ook ruimte voor liefde en gezelligheid,  
Onder een dikke deken voor de tv,  
En met een warm drankje doden we de tijd,  
Familie is ook gewoon wij met z'n twee.

*Arjen*

Kerst is voor mij licht in het duister  
Kaarsen, glühwein, dennengeur  
Bezinnen, delen, knetterend vuur  
Sneeuwjacht in een donkere nacht

Maar ook bedachtzaam, op een later uur  
Kettingrokend voor de haard  
De whisky binnen handbereik  
Wat is het waard?

De radio schreeuwt stille nacht  
en de heiligheid is schijn

Twee dagen vieren wij op aard'  
Ons meest geliefde vreetfestijn

De één met wijn en kaviaar  
de ander slechts met dank  
aan gaarkeuken en voedselbank.

*Lucy*

Kerst is voor mij dit jaar  
dichter bij elkaar  
Oh nee, dat mag niet, vinden Rutte en het RIVM,  
verboden van Santa Claus in Georgia tot in het stadje Bethlehem  
Daarom is Kerst voor mij dit jaar  
– piece of cake –  
voorlezen in de bibliotheek  
met dichters bij elkaar!

*Kerst is voor ons:*

Een kerstboom met lichtjes in de kamer  
met vele vormen, kleuren en dennengeur  
warm en gezellig dicht bij elkaar  
We doen geen stap meer buiten de deur  
de schoenen gaan uit de gordijnen gaan dicht  
warme chocomelk en een film staat aan  
voelen wij on allen enigszins verlicht maar komt er ook spontaan een traan